

## *Elfde dag*

De Ware Godsvrucht: 96-104

3. **De externe toegewijden** (WG 96 'de oppervlakkigen'): de externe toegewijden zijn mensen die hun gehele toewijding aan Maria in uiterlijke praktijken steken. Ze houden alleen van uiterlijke vertoon van deze toewijding, omdat ze een innerlijke geest ontberen. Ze bidden veel rozenkransen en ze doen haastig mee aan veel missen, maar zonder enige aandacht. Ze houden alleen van het gevoelige van de toewijding, maar zoeken niet het degelijke. Dus als ze niets gevoeligs ervaren in hun vrome praktijken, geloven ze dat ze nergens toe komen; ze worden ontmoedigd en stoppen, of ze handelen routinematig.
4. **De aanmatigende toegewijden** (WG 97 'de arroganten'): de aanmatigende toegewijden zijn zondaars, slachtoffers van hun hartstochten of vrienden van het wereldse. Onder de mooie naam van Christenen en toegewijden van de Heilige Maagd verbergen zij trots, hebzucht, begeerte, dronkenschap, meined, laster, onrechtvaardigheid, enzovoort. Ze geloven dat God hen zal vergeven, dat ze niet zullen sterven zonder biecht en dat ze niet veroordeeld zullen worden omdat ze de rozenkrans bidden. Maar wanneer hen wordt verteld dat 'een dergelijke toewijding slechts een duivelse illusie en een verderfelijke arrogantie is, die hen tot de ondergang kan leiden, dan weigeren ze dat te geloven. Ze antwoorden dat God goedheid en barmhartigheid is, dat Hij ze niet voor verdoemenis heeft geschapen, dat er geen mens bestaat die niet zondigt en dat ze niet zullen sterven zonder te biechten. Om hun woorden te bekrachtigen en zichzelf nog meer te verblinden voeren ze feiten aan, waar of onwaar, die ze hebben gehoord of gelezen, en waarin wordt verzekerd dat mensen die zonder biecht in doodzonde waren gestorven werden opgewekt uit de dood om nog te kunnen biechten dankzij het feit dat ze tijdens hun leven enkele gebeden of enkele devotionele praktijken hadden geoefend ter ere van de Maagd. Of hun ziel bleef op wonderbaarlijke wijze in het lichaam totdat ze in staat waren alsnog te biechten, of ze verkregen op het moment van hun overlijden vergeving door de genade van Maria en de verlossing van de Heer. Datzelfde lot hopen ook de aanmatigende toegewijden te verkrijgen!

Deze valse toewijding is echt duivels. Wie zou werkelijk kunnen zeggen dat hij de Heilige Maagd liefheeft en eert, terwijl hij met zijn zonden Jezus Christus, haar Zoon, kwetst, doorsteekt, kruisigt en meedogenloos beledigt?

"Ik beweer", zo stelt de heilige Louis-Marie, "dat dit misbruik maken is van de toewijding aan de Heilige Maagd. Ik voeg daar aan toe dat het om toegewijden aan de Heilige Maagd te zijn absoluut niet noodzakelijk is dat iemand zó heilig is dat hij alle zonden vermijdt, hoewel dit uiteraard het meest wenselijk zou zijn! Maar het is in ieder geval goed om oprecht vastbesloten te zijn in ieder geval elke doodzonde te vermijden, die de Moeder evenzeer kwetst als de Zoon, en om de Heilige Rozenkrans of andere gebeden te bidden (naar WG 99)".

De heilige voegt er aan toe dat als hij een geharde zondaar voor zich had hij hem zou adviseren wat we zojuist gezegd hebben, op voorwaarde dat hij dit niet alleen doet om rustig in zijn staat van zonde te kunnen blijven, maar om van God door de tussenkomst van de Allerheiligste Maagd Maria de genade van berouw en de vergeving van zonden te verkrijgen, en de overwinning op zijn slechte gewoontes.

5. **De veranderlijke toegewijden** (WG 101 'de wispelturigen'): deze toegewijden vereren de Gezegende Maagd met tussenpozen, ze 'springen' van de ene naar de nadere toewijding. Nu eens zijn ze hartstochtelijk, dan weer ongeïnteresseerd; ze omhelzen het ene moment alle devoties aan de Gezegende Maagd en laten zich inschrijven bij allerlei broederschappen om de voorschriften

vervolgens niet trouw na te komen. Het is beter om niet zoveel gebeden en devotiepraktijken op te nemen en je er in plaats daarvan te richten op een beperkt aantal, maar dan wel met liefde en trouw, ondanks de wereld, de duivel en het vlees.

6. **De hypocriete toegewijden** (WG 102 'de schijnheiligen'): de hypocriete toegewijden verbergen hun zonden en zondige gewoonten onder de mantel van de getrouwe Maagd, om in de ogen van anderen door te gaan voor wat ze niet zijn.
7. **De belanghebbende toegewijden** (WG 103 'de baatzuchtigen'): deze toegewijden tenslotte zijn degenen die alleen tot Maria komen om een gevaar te vermijden, een ziekte te genezen of voor vergelijkbare andere behoeftes zonder welke ze zich haar niet eens zouden herinneren.



## Oefeningen ter voorbereiding

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade van** een grote zelfkennis; "Dat ik mijzelf ken, Heer".
- 3) **Lezen. Wat is zonde?** (Uit de heilige Alfonso Maria de' Liguori, *De weg tot gezondheid*).

Zonde is een belediging voor God, en als zodanig is het een schending met een oneindig gewicht, omdat het God, die oneindig goed is, grieft. Doodzonden verbreken de vriendschap die ons verenigt met onze Schepper. De heilige Alfonso leert ons:

"Wanneer een zondaar overweegt om zich al dan niet over te geven aan een zonde, dan neemt hij zogezegd een weegschaal om te zien of de genade van God meer waard is, óf die woede-uitbarsting, dat belang, dat plezier. Wat doet hij dan als hij instemt met de verleiding? Hij zegt dat armzalig plezier meer waard is, dat het de genade van God niet waard is. Dit is hoe hij God beledigd als hij naar goeddunken verklaart dat armzalig plezier meer waard is dan goddelijke vriendschap.

Zo, mijn God, heb ik U zoveel keren onteerd, U verzaakt omwille van mijn povere genoegens.

Als de zondaar God zou inruilen voor een schat aan kostbare stenen of voor een koninkrijk dan zou hij een groot kwaad doen, omdat God oneindig veel meer waard is dan alle schatten en koninkrijken van de aarde. Maar waarom maken zovelen dan toch die keuze? Ze kiezen voor bedwelming, voor een stukje land, voor een giftig plezier, voor een nauwelijks genot gevende roes.

O mijn God! Hoe vaak heb ook ik mijn hart in walgelijke zaken uitgestort, U zo verachtend, terwijl U toch zo veel van mij houdt? Ik wil mijzelf niet meer zien zonder Uw genade. Met welke nieuwe zonden zal ik U nog beledigen, voordat U mij laat sterven?

Maria, Moeder van God, aanvaardt mijn smeekbede; bemiddel voor mij zodat ik altijd van God zal zijn, en altijd met God".

Litanie van Nederigheid, pagina (...)

