

## Negentiende dag

De Ware Godsvrucht: 152-163

### Vijfde reden voor deze devotie:

### De toewijding leidt ons tot de eenwording met Christus

Deze toewijding is een gemakkelijke, korte, volmaakte en zekere manier om de vereniging met onze Heer Jezus Christus te bereiken, in welke de volmaaktheid van een Christen bestaat.

- 1) Het is een **gemakkelijke weg** om eenheid met God te bereiken (WG 152-154). De wegen die tot vereniging met God leiden worden altijd gekenmerkt door het kruis (vervolgingen, misverstanden, verleidingen, geestelijke dorheid, donkere nachten van de ziel, enzovoort), maar "over de weg van Maria gaat men zachter en rustiger" dan via andere wegen. De heilige Louis merkt op: waarom toont de geschiedenis ons dat de trouwe toegewijde heiligen van Maria ook zo veel moesten lijden, en zelfs meer? Hij antwoordt vervolgens: Maria wordt zo nabij en aanwezig voor haar trouwe dienaren wanneer ze hen verlicht in hun duisternis en hun twijfels, hen bijstaat in hun angsten, hen ondersteunt in hun strijd en in hun moeilijkheden, dat haar maagdelijke pad om Jezus Christus te ontmoeten werkelijk de ware weg is vergeleken met andere, het is een pad van rozen en van honing. Dat is de reden waarom de dienaren van Maria erin slagen om zelfs de grootste kruisen met minder moeite te dragen, dankzij de speciale steun die ze krijgen van de maagd Maria.
- 2) Het is een **korte weg** om Jezus Christus te vinden (WG 155-156), ófwel omdat je noch kunt verliezen noch terug kunt gaan, ófwel omdat je er met meer plezier en gemak doorheen gaat, en dus sneller: "In een korte tijd van onderwerping en gehoorzaamheid aan Maria vordert men meer dan in lange jaren je eigen wil doen en jezelf onderhouden." En de heilige Louis voegt eraan toe: "met de steun, hulp en leiding van Maria zal hij zonder te vallen, terug te deinzen of te stoppen met sprongen en met veerkracht voortgaan naar Jezus Christus."
- 3) Het is een **volmaakte weg** om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen (WG 157-158), "omdat Maria de volmaaktste en heiligste van alle zuivere schepselen is, en omdat Jezus Christus die naar ons is gekomen op de volmaaktste wijze geen andere weg koos voor 'Zijn grote en bewonderenswaardige tocht' dan door Maria."
- 4) Het is een **zekere weg** om naar Jezus Christus te gaan en volmaaktheid te bereiken door ons met Hem te verenigen (WG 159-162). De heilige Louis bevestigt: "Deze toewijding waarin ik onderricht is niet nieuw, deze is zelfs zo oud dat het ontstaan ervan niet precies kan worden vastgesteld. De heilige Odilo, abt van de Abdij van Cluny die leefde van 962 tot 1049, was één van de eersten die de toewijding in het openbaar verrichtte. En de zalige Marinus werd een slaaf van de heilige Maagd in aanwezigheid van zijn geestelijk leidsman en verdiende het om op het moment van zijn dood door zijn goede Meesteres bezocht en getroost te worden en uit haar mond de belofte van het Paradijs te vernemen als beloning voor zijn diensten. Vader Simón de Rojas verspreidde deze toewijding in heel Spanje en Duitsland, de Theatijnse vaders gaven les in Italië, Sicilië en Savoie; Estanislao Falacio van de Sociëteit van Jezus promootte het op bewonderenswaardige wijze in Polen; de Jezuïeten van Keulen bestudeerden, verdiepten en

verspreidden het; en kardinaal de Bérulle was één van de ijverigste verkondigers in Frankrijk, ondanks alle laster en vervolgingen die critici en libertijnen hem berokkenden.”

Om de betrouwbaarheid van de toewijding verder te waarborgen kunnen we stellen dat de heilige Louis in zijn gehele verhandeling zijn stellingen niet alleen onderbouwt door naar de Heilige Schrift te verwijzen en deze te citeren, maar ook voortdurend verwijst naar de vaders en de geleerden van de Kerk en de grote mystieke heiligen wier leerstellingen zijn erkend door de kerk, zoals bijvoorbeeld de heilige Augustinus, de heilige Bernardus, de heilige Bonaventura en de heilige Thomas van Aquino.

Het belang en de rijkdom van de verhandeling garanderen ons dat we een bevoorrechte toewijding in handen hebben. De heilige Johannes Paulus II zelf bevestigde en verspreidde de toewijding: “Devotie aan de gezegende Maagd is een bevoorrechte weg om Jezus Christus op volmaakte wijze te ontmoeten, Hem teder lief te hebben en Hem trouw te dienen (ter gelegenheid van de 160<sup>e</sup> verjaardag van de publicatie van De Ware Godsvrucht van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, 13 januari 2004).”



## Oefeningen ter voorbereiding

Voor deze derde week zegt de heilige Louis-Marie: “Zij zullen zich in al hun gebeden en dagelijkse handelingen inzetten om Maria te leren kennen. **Ze zullen de Heilige Geest om deze kennis vragen.** Ze zullen kunnen lezen en mediteren over wat we hebben gezegd. Ze zullen net als in de eerste week de Litanieën van de heilige Geest en het ‘Wees gegroet, Sterre der Zee’ voordragen.” Tijdens deze week kunnen tevens de gebeden worden aangeboden die normaal ook worden gedaan (bijvoorbeeld het bidden van drie Weesgegroeitjes of het Angelus in de ochtend) en kan, voor zover mogelijk, de heilige Rozenkrans worden gebeden.

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** van de Heilige Geest om de allerheiligste Maria te kennen.
- 3) **Lees de aansporing van de heilige Bernardus om te vertrouwen (uit zijn ‘Homilia super Missus est. II, 17’):**

“Oh! Jij, wie je ook bent, die zich ver van vaste grond voelt, gegrepen door de golven van deze wereld, te midden van stormen en noodweer, als je niet wilt kapseizen, haal dan je ogen niet af van het licht van deze Ster.

Als de wind van verleidingen toeneemt, als het struikelblok van beproevingen op je weg komt, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als je in evenwicht wordt gehouden door de onrust van trots, ambitie, geroezemoes of afgunst, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als boosheid, hebzucht of onzuivere verlangens het onstabiele vaartuig van je ziel doen schudden, richt dan je ogen op Maria.

Als je gehinderd wordt door de herinnering aan de enorme domheid van je misdaden, in de war raakt van de onbeholpenheid van je geweten, doodsbang bent door de vrees voor het oordeel, als je jezelf laat meeslepen door de wervelwind van verdriet, jezelf in de afgrond van wanhoop laat vallen, denk dan aan Maria.

Denk bij gevaar, bij angst, bij twijfel aan Maria, roep Maria aan.

Moge haar naam nooit weg zijn uit je mond, nooit uit je hart verdwijnen; veronachtzaam nooit het voorbeeld van haar levenswijze om de vertroosting van haar bemiddeling te ontvangen.

Als je haar volgt zul je niet verdwalen, als je tot haar bidt zul je niet wanhopen, als je aan haar denkt zul je elke fout vermijden.

Als zij jou ondersteunt zul je niet vallen; als zij je beschermt heb je niets te vrezen; als zij je leidt zul je niet moe worden; als zij jou gunstig gezind is zul je de voleinding bereiken. En dus zul je met je eigen ervaringen beproeven, hoe waar de uitspraak *'En de naam van de Maagd was Maria'* is."

Litanie van de Heilige Geest

Wees gegroet, Sterre der Zee