

Tweede dag

Traktaat WG: 16-26

DEEL EEN - MARIA IN DE GESCHIEDENIS VAN DE REDDING

Maria in het mysterie van Christus

De Heilige Schrift onthult dat de reden waarom de Zoon van God mens werd de redding van de zondaars is. Christus kwam om zijn leven te geven als losgeld voor velen (vgl. Mc. 10, 45). De Heilige Schrift zelf vertelt ons dat in elk van deze handelingen van verlossing Maria een bevoorrechte positie inneemt, zodanig dat zij vanaf nu altijd deze positie moet bekleden in al onze werken die verdienstelijk zijn voor de eeuwige redding.

Alles dat op onze redding betrekking heeft, moet noodzakelijkerwijs via Maria gebeuren, net zoals Christus haar bijzondere medewerking wenste voor de verlossing van de mens. De heilige Louis-Marie nodigt ons uit om deze bevoorrechte plek van de Allerheiligste Maria in de verschillende mysteries van het leven van Christus in overweging te nemen om de oprechtheid van onze behoefte de Zoon te bereiken via de Moeder sterker te maken.

a) In de incarnatie

"God de Vader heeft zijn eniggeboren Zoon door Maria alleen aan de wereld gegeven. (...) De zoon van God werd mens voor ons heil, maar enkel in Maria en door Maria. God de Heilige Geest vormde Jezus Christus in Maria, maar niet nadat hij haar had gevraagd voor haar toestemming via één van de aartsengelen van zijn koninkrijk".

b) In de mysteries van de verlossing

"God de Vader heeft Maria zijn vruchtbaarheid gegeven, zo veel als een zuiver schepsel in staat was te ontvangen, zodat zij zijn Zoon met geheel zijn Mystieke Lichaam kon verwekken."

"God de Zoon daalde neer in de maagdelijke schoot van Maria als de nieuwe Adam naar het aardse paradijs om zichzelf te in verrukking te brengen en er in het geheim wonderen van genade te verrichten. Deze Godmens vond zijn vrijheid door een gevangene in haar schoot te zijn."

Maria is aanwezig bij de menswording, bij de geboorte, bij de presentatie in de tempel, in de dertig jaar van verborgen leven en bij de dood van Jezus; zij zag Hem verzezen zoals de traditie leert. Jezus dwong zichzelf om de eerste wonderbaarlijke tekenen te verrichten door de tussenkomst van zijn moeder, zoals in Kana in Galilea. Dit is hoe de Zoon zich wilde onderwerpen aan de moeder, hetgeen de heilige Louis-Marie doet uitroepen:

"Oh! Hoezeer verheerlijken we God; als we hem willen behagen, onderwerpen we ons aan Maria, zoals Jezus Christus deed, ons enige voorbeeld!"

We willen dat Jezus regeert en het verrichten van wonderen voortzet!

"Jezus Christus begon zijn wonderen te verrichten door Maria en door Maria zal Hij ze blijven doen tot het einde der tijden."

Medewerker van God

Laten we van de heilige De Montfort de theologische waarheid horen die de sleutel geeft tot het begrijpen van de essentie van het hele *traktaat*:

“God de Vader heeft alle wateren samengevoegd en noemde het de *zee*, en Hij verzamelde alle genaden en noemde ze *Maria*. De almachtige God bezit een schat of uitermate rijke voorraad met het mooiste, schitterendste en kostbaarste dat hij bezit, met inbegrip van zijn eigen zoon. Die enorme schat is Maria, die de heiligen de schat van de Heer noemen, met wiens volheid de mens is verrijkt”.

Het is een geloofsfeit dat:

“God de Zoon deelde aan zijn moeder alles mee dat Hij door zijn leven en dood had verworven, zijn oneindige verdiensten en bewonderenswaardige deugden, en maakte haar de schatbewaarder van de gehele erfenis van alles wat de Vader Hem gaf. Via haar schenkt Hij zijn verdiensten aan zijn volk, maakt hij zijn deugden aan hen kenbaar en deelt zijn genaden met hen. Maria is de mysterieuze weg, de stroom via welke Hij zijn barmhartigheden zacht en overvloedig doet toekomen. **De mens krijgt geen enkel hemels geschenk dat niet door haar maagdelijke handen gaat.** Het is de wil van God dat wij alles verkrijgen door Maria. En dus moest zij worden verrijkt, verheven en geëerd door de Allerhoogste, die tijdens haar leven verarmd, vernederd en verborgen was in de oneindige diepte van het niets, juist vanwege haar nederigheid”.



Vorbereidingspraktijken

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** voor een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer, en om eeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld.
- 3) **Lezen. Wat is de "wereldse omgeving"?** (Uit Antonio Royo Marín, *Theologie van christelijke perfectie*).

Deze ongezonde wereldse omgeving bestaat uit en manifesteert zich op vier belangrijke manieren. Laten we vandaag naar de eerste kijken: **leugenachtige leefregels**. Het zijn gedachte principes in directe tegenstelling tot het Evangelie. De wereld verheft rijkdom, genoegens, geweld, bedrog en oplichting ten dienste van het eigen egoïsme, de grenzeloze vrijheid om zich over te geven aan allerlei uitspattingen en zonden. “We zijn jong, we moeten genieten van het leven”; “God is goed en begripvol en zal ons niet veroordelen omdat we genieten en plezier hebben”; “Het is noodzakelijk om veel geld te verdienen, hoe maakt niet uit”; “Het belangrijkste is gezondheid, een lang leven hebben, goed eten en goed gekleed gaan, zoveel mogelijk plezier maken”; enzovoort. Dit zijn de leefregels die door de wereld worden geheiligd. De wereldse mens begrijpt niets van het nobelste noch van het

hoogste; de tegenovergestelde leefregels van het Evangelie vermoeien hem juist en maken hem boos. De wereld gaat maar door met zijn pogingen waardes in het leven ontwrichten, door een vulgaire dief te beschouwen als "bekwaam in zijn handelen", een verleider als "een charmante man", een goddeloze of een vrijdenker als "een temperamentvolle geest"; een onfatsoenlijk en provocerend geklede vrouw als "een modieuze dame", en zo meer.

Bijbelse tekst:

"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in straat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. (Rom. 12, 2)"

Litanie van Nederigheid (...)