

Eenentwintigste dag

De Ware Godsvrucht: 169-172

Zesde reden voor deze devotie:

De toewijding doet ons groeien in de vrijheid van de kinderen van God

Dienaren zijn van Maria maakt ons op een oorspronkelijke wijze vrij, omdat het ons innig verenigt met God, met de hoogste waarheid en het hoogste goed, hetgeen ons volledig vrij maakt. De heilige Louis legt uit: deze toewijding geeft degenen die haar trouw beoefenen een grote innerlijke vrijheid, de vrijheid van de kinderen van God. Want door de dienaar van Jezus Christus te worden en zich aan Hem toe te wijden door deze devotie, zal de Heer als beloning voor de liefdevolle slavernij waarvoor we hebben gekozen (WG 169):

- 1) uit onze ziel alle angstvalligheid en slaafse vrees verwijderen die haar zouden kunnen kwellen, knechten en verwarren;
- 2) ons hart verruimen met een heilig vertrouwen in God, waardoor wij Hem als Vader beschouwen;
- 3) ons inspireren met een innige en kinderlijke liefde.

De heilige Louis vertelt over een gebeurtenis in het leven van moeder Agnes van Jezus, een godvruchtige Dominicanes in het klooster van Langeac in de Auvergne (WG 170). “Ze was amper zeven jaar oud en leed al aan een grote geestelijke pijn, toen ze een stem hoorde die tegen haar zei: ‘Als je vrij wilt zijn van al je lijden en beschermd wilt worden tegen al je vijanden, word dan zo snel mogelijk een slavin van Jezus en Zijn gezegende Moeder.’ Thuisgekomen haastte ze zich om zichzelf volledig als slavin aan Jezus en Maria toe te wijden, hoewel ze op dat moment niet wist wat deze toewijding inhield. Direct daarna verdwenen al haar kwellingen en gewetensangsten en vond zij zo’n diepe vrede en ruimte in haar hart dat zij de toewijding aan vele anderen begon te onderwijzen.”

Zevende reden voor deze devotie:

De toewijding brengt grote voordelen met zich mee voor anderen

De vruchten van deze ware toewijding blijven niet beperkt tot onszelf, maar reiken zó ver dat ze ook onze naasten ten goede komen. Door aan de allerheiligste Maria de bevredigende en grootse kostbaarheden van al onze goede werken aan te bieden, met inbegrip van de kleinste goede gedachten en het geringste lijden, zal ze dit alles ook aanwenden ten behoeve van de behoeftigste zielen. De heilige Louis verwoordt deze grote waarheid als volgt:

“Men gaat ermee akkoord dat alle voldoeningen, die men reeds verworven heeft en die men tot de dood toe zal verwerven, volgens het goedgevoelen van de heilige Maagd worden aangewend voor de bekering van zondaars of voor de verlossing van zielen uit het vagevuur (WG 171).”

En hij vraagt zich voorts af: “Is juist dit niet zijn naaste volmaakt liefhebben? Behoort juist dit niet tot de ware discipelen van Jezus Christus, wiens kenmerk de naastenliefde is? Is juist dit niet het middel om

zondaars te bekeren, zonder angst voor zelfingenomenheid, en zielen te bevrijden uit het vagevuur, bijna zonder iets anders te doen dan datgene waartoe men volgens zijn gesteldheid al verplicht is?”

Waarna hij vervolgt: “Om de voortreffelijkheid van dit motief te begrijpen zouden we moeten beseffen wat een weldaad het is **een zondaar te bekeren of een ziel uit het vagevuur te verlossen: een oneindige weldaad, verhevener dan de schepping van hemel en aarde**, want men schenkt aan een ziel het bezit van God (WG 172).” Als iemand volledig trouw is geweest aan deze praktijk zal hij in het uur van zijn dood ontdekken dat hij door deze toewijding vele zielen uit het vagevuur heeft bevrijd en vele zondaars heeft bekeerd, ook al heeft hij alleen de werken van zijn eigen gesteldheid verricht. Wat een vreugde op de dag des oordeels! Wat een glorie in de eeuwigheid!



Oefeningen ter voorbereiding

Voor deze derde week zegt de heilige Louis-Marie: “Zij zullen zich in al hun gebeden en dagelijkse handelingen inzetten om Maria te leren kennen. **Ze zullen de Heilige Geest om deze kennis vragen.** Ze zullen kunnen lezen en mediteren over wat we hebben gezegd. Ze zullen net als in de eerste week de Litanieën van de heilige Geest en het ‘Wees gegroet, Sterre der Zee’ voordragen.” Tijdens deze week kunnen tevens de gebeden worden aangeboden die normaal ook worden gedaan (bijvoorbeeld het bidden van drie Weesgegroetjes of het Angelus in de ochtend) en kan, voor zover mogelijk, de heilige Rozenkrans worden gebeden.

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** van de Heilige Geest om de allerheiligste Maria te kennen.
- 3) **Lees de aansporing van de heilige Bernardus om te vertrouwen (uit zijn ‘Homilia super Missus est. II, 17’):**

“Oh! Jij, wie je ook bent, die zich ver van vaste grond voelt, gegrepen door de golven van deze wereld, te midden van stormen en noodweer, als je niet wilt kapseizen, haal dan je ogen niet af van het licht van deze Ster.

Als de wind van verleidingen toeneemt, als het struikelblok van beproevingen op je weg komt, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als je in evenwicht wordt gehouden door de onrust van trots, ambitie, geroezemoes of afgunst, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als boosheid, hebzucht of onzuivere verlangens het onstabiele vaartuig van je ziel doen schudden, richt dan je ogen op Maria.

Als je gehinderd wordt door de herinnering aan de enorme domheid van je misdaden, in de war raakt van de onbeholpenheid van je geweten, doodsbang bent door de vrees voor het oordeel,

als je jezelf laat meeslepen door de wervelwind van verdriet, jezelf in de afgrond van wanhoop laat vallen, denk dan aan Maria.

Denk bij gevaar, bij angst, bij twijfel aan Maria, roep Maria aan.

Moge haar naam nooit weg zijn uit je mond, nooit uit je hart verdwijnen; veronachtzaam nooit het voorbeeld van haar levenswijze om de vertroosting van haar bemiddeling te ontvangen.

Als je haar volgt zul je niet verdwalen, als je tot haar bidt zul je niet wanhopen, als je aan haar denkt zul je elke fout vermijden.

Als zij jou ondersteunt zul je niet vallen; als zij je beschermt heb je niets te vrezen; als zij je leidt zul je niet moe worden; als zij jou gunstig gezind is zul je de voleinding bereiken. En dus zul je met je eigen ervaringen beproeven, hoe waar de uitspraak *'En de naam van de Maagd was Maria'* is."

Litanie van de Heilige Geest

Wees gegroet, Sterre der Zee