

Drie en twintigste dag

De Ware Godsvrucht: 183-190

Hoofdstuk zes

De toewijding voorafgebeeld in een Bijbelse geschiedenis

In hoofdstuk zes van *De Ware Godsvrucht* behandelt de heilige Louis als voorafbeelding van de toewijding de oudtestamentische figuur van Jakob, zoon van Isaak en kleinzoon van Abraham, die de zegen van zijn vader ontving door de sluwheid van zijn moeder Rebekka. De gehele bijbelse geschiedenis is te vinden in hoofdstuk 27 van het boek Genesis. De heilige Louis geeft een samenvatting van de geschiedenis van Jakob en Rebekka, waarna zijn uitleg volgt om de geschiedenis te verklaren als vooraanduiding van de toewijding.

Het bijbelse verhaal van Rebekka en Jakob

Esau had zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer Jakob verkocht. Jaren later slaagde Rebekka, de moeder van de twee broers, die veel van Jakob hield, er in om Jakob met een verheven slimheid vol geheimen dit voordeel te doen toekomen. Isaak voelde zich al zeer oud worden en wilde voordat hij zou sterven zijn kinderen zegenen. Daarom riep hij zijn zoon Esau, op wie hij bijzonder gesteld was, bij zich en beval hem te gaan jagen om hem voedsel te brengen, voordat hij hem de zegen zou geven.

Rebekka bracht Jakob snel op de hoogte van wat er aan de hand was en beval hem naar de kudde te gaan om twee geitjes te halen. Nadat ze deze van haar zoon had gekregen, maakte Rebekka een maaltijd voor Isaak klaar, geheel naar zijn smaak. Daarna kleepte zij Jakob met kleren van Esau en bedekte zijn handen en nek met de huid van de geitjes, zodat de vader die blind was als hij de stem van Jakob zou horen hij zou geloven het Esau was door de vele haren op zijn handen. Isaak was inderdaad verbaasd over de stem. Gelovend dat die van Jacob was, kwam hij dichterbij en raakte de huid aan die zijn handen bedekte, waarna hij zei: "De stem is van Jacob, maar de handen zijn van Esau." Nadat hij gegeten had omhelsde hij Jakob en rook de geur van Esau's welriekende kleren, en hij zegende hem: "God schenkt je de dauw van de hemel en de vruchtbaarheid van de aarde." Hij maakte hem heer van al zijn broers en hij sloot zijn zegen af met de volgende woorden: "Wie u vervloekt zal zelf vervloekt zijn en wie u zegent zal met zegeningen worden overladen."

Isaak was net klaar met deze woorden toen Esau binnenkwam en hem te eten gaf waarop hij had gejaagd zodat zijn vader hem zou zegenen. Die heilige aartsvader was buitengewoon verrast toen hij merkte wat er was gebeurd, maar in plaats van te herroepen wat hij had gedaan bevestigde hij het nogmaals, aangezien hij in alle dingen heel duidelijk de hand van God zag.

Esau barstte toen in kreunen uit, zoals de Schrift noteert, en terwijl hij luid het bedrog van zijn broer verkondigde vroeg hij de vader of hij maar één zegen had. De heilige Vaders merken hier op dat Esau een

voorbeeld is van degenen die gemakkelijk God met de wereld weten te verzoenen en die tegelijkertijd van de zegeningen van de hemel en van die van de aarde willen genieten. Bewogen door de kreten van Esau zegende Isaak hem uiteindelijk, maar met een aardse zegen zodat hij hem onder zijn broer plaatste.

Dit leidde tot een giftige haat in Esau's geest tegen Jakob, die sindsdien de dood van zijn vader afwachtte om wraak te nemen door zijn broer te doden.

Jakob zou zijn dood niet hebben kunnen vermijden als zijn moeder Rebekka hem niet had beschermd met haar zorg en met haar advies dat hij trouw opgevolgde.

Esau als beeld van de verworpenen

Volgens alle heilige Vaders en schriftverklaarders is Jakob de voorafbeelding van Jezus Christus en de uitverkorene, waar Esau dat is van de verworpenen. We kunnen het gedrag van Esau vergelijken met het doen en laten van een verworpene, waarbij we Rebekka, als moeder van beide kinderen, kunnen beschouwen als de voorafbeelding van de Maagd Maria.

Esau	De verworpenen
1) Als de oudere zoon was hij sterk en met een robuust gestel, bedreven met de boog en in het jagen op vele diersoorten.	Ze hebben vertrouwen in hun eigen kracht en geven om tijdelijke zaken. Ze zijn veelzijdig, bekwaam en handig in aardse zaken, maar erg zwak en onwetend in hemelse.
2) Hij was bijna nooit thuis en werkte, uitsluitend vertrouwend op zijn eigen kracht en vaardigheid, alleen maar buitenshuis.	Ze blijven nooit of bijna nooit thuis, dat wil zeggen, in hun eigen binnenste, in hun innerlijke en eigenlijke woning . Ze houden er niet van zich terug te trekken, zich aan spiritualiteit en innerlijke toewijding over te geven. Ze verachten godvruchtige mensen.
3) Hij gaf er weinig om Rebekka, zijn moeder, te behagen, en deed daar niets voor.	De verworpenen geven niets om toewijding aan Maria . Het is waar dat ze de Maagd formeel niet haten. Soms prijzen ze haar, zeggen ze dat ze van haar houden en haar zelfs eren met een of andere vorm van toewijding, maar anderzijds kunnen ze het niet verdragen dat ze liefdevol wordt bemind, omdat ze niet de tederheid van Jacob voor haar hebben. Ze lachen om de vrome praktijken die hun kinderen en bedienden trouw volgen om haar genegenheid te krijgen, omdat ze niet geloven dat toewijding aan Maria noodzakelijk is voor hun redding . Ze stellen zich tevreden met het niet formeel verafschuwen van de heilige Maagd. Ze beschouwen zichzelf dus in haar genade en als haar dienaar door het opzeggen

en prevelen van een gebed ter ere van haar, **zonder tederheid jegens haar en zonder zichzelf te verbeteren.**

- 4) Hij was zo gulzig en zo geobsedeerd door eten, dat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een bord linzen. De verworpenen verkopen hun eerstgeboorterecht, dat wil zeggen de geneugten van het paradijs, voor een bord linzen, oftewel voor de geneugten van de aarde. Ze lachen, drinken, eten, hebben plezier, spelen en dansen zoals ook Esau deed zonder zich zorgen te maken om waardig te worden voor de zegen van de hemelse Vader. Kortom, ze denken alleen aan de aarde, ze houden alleen van de aarde, ze spreken en handelen alleen voor de aarde en voor aardse bevredigingen, terwijl ze de doopgenade, hun kleed van onschuld en hun erfdeel in de hemel verkopen voor een vluchtig moment van plezier, voor een ijdele roes van eer, voor een stuk gele of witte harde delfstof.
- 5) Hij was, net als Kaïn, vol afgunst op zijn broer en joeg hem achterna tot de dood. Ze kunnen de voorbestemden niet verdragen: ze verachten hen, ze bekritisieren hen, ze bespotten hen, ze beledigen hen, ze beroven hen, ze misleiden hen, ze werpen hen in armoede en ze laten hen in het stof bijten. Zelf hebben zij daarentegen een fortuin vergaard, genieten van al hun genoegens, hebben een goede tijd, verrijken zichzelf en leven op hun gemak.



Oefeningen ter voorbereiding

Voor deze derde week zegt de heilige Louis-Marie: “Zij zullen zich in al hun gebeden en dagelijkse handelingen inzetten om Maria te leren kennen. **Ze zullen de Heilige Geest om deze kennis vragen.** Ze zullen kunnen lezen en mediteren over wat we hebben gezegd. Ze zullen net als in de eerste week de Litanieën van de heilige Geest en het ‘Wees gegroet, Sterre der Zee’ voordragen.” Tijdens deze week kunnen tevens de gebeden worden aangeboden die normaal ook worden gebeden (bijvoorbeeld het

bidden van drie Weesgegroetjes of het Angelus in de ochtend) en kan, voor zover mogelijk, de heilige Rozenkrans worden gebeden.

- 1) Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.
- 2) Vraag om de genade van de Heilige Geest om de allerheiligste Maria te kennen.
- 3) Lees de aansporing van de heilige Bernardus om te vertrouwen (uit zijn 'Homilia super Missus est. II, 17'):

"Oh! Jij, wie je ook bent, die zich ver van vaste grond voelt, gegrepen door de golven van deze wereld, te midden van stormen en noodweer, als je niet wilt kapseizen, haal dan je ogen niet af van het licht van deze Ster.

Als de wind van verleidingen toeneemt, als het struikelblok van beproevingen op je weg komt, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als je in evenwicht wordt gehouden door de onrust van trots, ambitie, geroezemoes of afgunst, richt dan je blik op de Ster en roep Maria aan.

Als boosheid, hebzucht of onzuivere verlangens het onstabiele vaartuig van je ziel doen schudden, richt dan je ogen op Maria.

Als je gehinderd wordt door de herinnering aan de enorme domheid van je misdaden, in de war raakt van de onbeholpenheid van je geweten, doodsbang bent door de vrees voor het oordeel, als je jezelf laat meeslepen door de wervelwind van verdriet, jezelf in de afgrond van wanhoop laat vallen, denk dan aan Maria.

Denk bij gevaar, bij angst, bij twijfel aan Maria, roep Maria aan.

Moge haar naam nooit weg zijn uit je mond, nooit uit je hart verdwijnen; veronachtzaam nooit het voorbeeld van haar levenswijze om de vertroosting van haar bemiddeling te ontvangen.

Als je haar volgt zul je niet verdwalen, als je tot haar bidt zul je niet wanhopen, als je aan haar denkt zul je elke fout vermijden.

Als zij je ondersteunt zul je niet vallen; als zij je beschermt heb je niets te vrezen; als zij je leidt zul je niet moe worden; als zij jou gunstig gezind is zul je de voleinding bereiken. En dus zul je met je eigen ervaringen beproeven, hoe waar de uitspraak is: *'En de naam van de Maagd was Maria'.*"

Litanie van de Heilige Geest

Wees gegroet, Sterre der Zee