

## Vierde dag

De Ware Godsvrucht: 37-48

### Maria is de Koningin van de harten

Uit alles wat hiervoor is gezegd, concludeert de heilige Louis als volgt:

- a) “Maria zou niet de moeder van alle mensen kunnen zijn, als ze geen recht en heerschappij bezat over hun ziel, door een bijzondere gunst van de Allerhoogste, **die, haar gezag gegeven hebbend over zijn eigen Zoon, haar ook gezag gegeven heeft over zijn eigen aangenomen kinderen**, niet alleen over het lichaam, dat zou niets bijzonders zijn, maar ook over hun ziel”.
- b) Maria is de Koningin van de harten omdat, gelijk het koninkrijk van Jezus Christus voornamelijk in het hart bestaat, **ook het koninkrijk van de Gezegende Maagd voornamelijk in het innerlijk van de mens bestaat**, dat wil zeggen in zijn ziel. In feite is het vooral in de ziel van de mens waar zij samen met de Zoon wordt verheerlijkt, meer nog dan in alle zichtbare schepselen, zodat we haar terecht samen met de heiligen “Koningin van de harten” kunnen noemen.

### Maria is noodzakelijk voor de mens

Als God onvoorwaardelijk wilde dat de Maagd voor Hem noodzakelijk is, hoeveel te meer is zij dat dan voor de mensen om hun ultieme doel te bereiken! Verwijzend naar de onweerlegbare bewijzen geleverd door de heilige Vaders zoals de heilige Augustinus, de heilige Bernardus, de heilige Thomas en de heilige Bonaventura hebben vele geleerden laten zien dat toewijding aan Maria noodzakelijk is om jezelf te redden. Deze bewering is zo waar dat zelfs Ecolampadius zegt:

“Omdat het een onfeilbaar teken is van verwerping (van veroordeling) om geen achting en liefde voor de Maagd Maria te hebben is het dus een onfeilbaar teken van uitverkiezing om juist volledig toegewijd te zijn.”

De heilige Louis haalt een uitspraak van de heilige Johannes Damascenus aan om deze waarheid nog nadrukkelijker te bewijzen

“De devotie tot u, heilige Maagd, is een wapen tot heil dat God geeft aan wie Hij redden wil”.

De heilige Louis vervolgt met te betogen dat de mensen die eeuw na eeuw het meest proberen te groeien in eenheid met God, met de meeste volharding zullen bidden tot de heilige Maagd en haar steeds voor ogen zullen houden als het volmaakte model dat ze moeten navolgen en als de machtige steun die hen zal bijstaan. Dit alles zal vooral op het einde van de wereld plaatsvinden, **omdat de Allerhoogste met zijn Gezegende Moeder grote heiligen zal moeten verwekken, die het merendeel van de anderen in heiligheid zullen overtreffen**. Deze grote zielen, vol van genade en ijver, en met een buitengewone toewijding aan de Heilige Maagd, zullen door God worden uitgekozen om zijn vijanden te weerstaan, die aan alle kanten als razenden tekeer zullen gaan. Met de ene hand zullen ze ketters met hun valse leerstellingen bestrijden, ze omverwerpen en verpletteren, de schismatieken met hun scheuringen, de afgodendienaars met hun afgoderij en de zondaars met hun goddeloze praktijken. Met de andere zullen zij de tempel van de ware Salomo en de mystieke stad van God bouwen, oftewel de Gezegende Maagd, door de kerkvaders Tempel van Salomo en Stad van God genoemd. **Door hun woorden en voorbeelden**

**zullen ze iedereen tot een waarachtige Mariadevotie brengen.** Dit zal hen vele vijanden bezorgen, maar ook veel overwinningen en glorie voor God alleen.



## Oefeningen ter voorbereiding

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** voor een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer, en om eeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld..
- 3) **Lezen. Wat is de “wereldse omgeving”?** (Uit Antonio Royo Marín, *Theologie van christelijke perfectie*).

De wereldse mens geeft de voorkeur aan **amusement en vertier**, steeds geraffineerder en zedelozer: theaters, bioscopen, discotheken, bordelen, stranden, parenclubs, kranten, tijdschriften, amoureuze verhoudingen, aanstootgevende mode, gênante gesprekken, schaamteloze verhalen, zinnen met een dubbele betekenis, enzovoort. Men denkt alleen aan en leeft slechts voor vermaak en genot, waaraan alles wordt opgeofferd, zelfs het geld dat onmisbaar is voor de meest dringende behoeften in het leven.

*“Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. Deze dingen roepen Gods toorn af. Ook gij hebt u indertijd hieraan overgegeven en in deze zonden geleefd. Maar nu moet ge dit alles vaarwel zeggen. Weg met de toorn, gramschap, kwaadaardigheid, laster en beschimping! Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. (Kol. 3, 1-8.13)”*

Litanie van nederigheid, pagina (...)