

Vijfde dag

De Ware Godsvrucht: 49-54

Maria en de eindtijd

“Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook moet deze worden voltooid (WG: 49).”

God wil aan alle mensen zijn meesterwerk, de heiligste Maria, tonen en openbaren:

- a) Omdat zij zich in deze wereld verborgen hield en zich lager dan stof achtte door haar diepe nederigheid, met de belofte van God, van de apostelen en de evangelisten dat zij niet bekend zou worden gemaakt.
- b) Omdat zij het meesterwerk van Gods handen is, op aarde door de genade en in de hemel door de glorie.
- c) Omdat zij de dageraad is die aan de Zon van Gerechtigheid, Jezus Christus, vooraf gaat en Hem bekend maakt, hetgeen verkondigd en opgemerkt moet worden, wil ook Jezus Christus bekend en gezien zijn.
- d) Omdat zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste keer naar ons toe kwam, zal ze ook de weg zijn bij zijn tweede komst, zij het op een andere wijze.
- e) Omdat zij het veilige middel is en de directe en onbevleete weg om naar Jezus Christus te gaan en Hem volmaakt te vinden. Daardoor moeten ze in heiligheid schijnen. Wie Maria vindt, vindt het leven, dat wil zeggen, Jezus Christus, die de weg is, de waarheid en het leven (Joh. 14, 6). Nu kun je Maria niet vinden als je haar niet zoekt, of je kunt haar niet zoeken als je haar niet kent, omdat je niet zult zoeken of verlangen naar iets dat je niet kent.
- f) Omdat Maria in de laatste tijden meer dan ooit moet uitblinken in barmhartigheid, kracht en goedgunstigheid: in barmhartigheid om de arme zondaars en de verdwaalden liefdevol terug te voeren en op te nemen, die zich zullen bekeren en zullen terugkeren naar de katholieke kerk; in kracht om Gods vijanden, dienaren van afgoden, schismatici, Mohammedanen, Joden en verharde goddelozen, die hevig in opstand zullen komen om degenen die zich tegen hen verzetten met beloftes en bedreigingen te verleiden en ten val te brengen; in goedgunstigheid om de moedige soldaten en de trouwe dienaren van Jezus Christus te bemoedigen en te ondersteunen, die zullen vechten voor de belangen van de Heer.
- g) En tenslotte, omdat Maria vreeswekkend moet zijn voor de duivel en zijn volgelingen “als een leger in slagorde” in de eindtijd, daar de duivel zijn inspanningen en aanvallen dan elke dag zal verdubbelen, wetend dat hij weinig tijd over heeft en minder tijd dan ooit om mensen in het verderf te storten. Hij zal aanzetten tot wrede vervolgingen en afgrijselijke hinderlagen leggen voor de getrouwe dienaren en de ware kinderen van Maria, die hij veel moeilijker kan overwinnen dan anderen.

Maria en het laatste gevecht

Ten aanzien van de vervolgingen door de duivel moet de eerste en alom bekende profetie en vloek worden gekend, uitgesproken door God in het aards paradijs over de slang. “*Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare; het zal uw kop bedreigen, en gij zijt hiel (Gen. 3, 15)!*” God heeft een onverzoenlijke vijandschap voorbereid die zal toenemen tot het einde der tijden: de

vijandschap tussen Maria en de duivel, tussen de kinderen, de dienaren van de Heilige Maagd en de kinderen, de trawanten van Lucifer.

“Van alle tegenstanders, door God tegen de duivel in het leven geroepen, is zijn Heilige Moeder Maria dan ook de meest geduchte (WG: 52)”.

De duivel vreest haar niet alleen meer dan alle engelen en mensen, maar in zekere zin meer dan God zelf. Niet zozeer omdat de toorn, haat en macht van God niet oneindig veel groter zijn dan die van de Heilige Maagd, maar omdat de zo trotse Satan oneindig veel meer lijdt als hij wordt verslagen en gestraft door een eenvoudige en nederige dienstmaagd van God, en de nederigheid van de Maagd hem meer kleineert dan de macht van God; en ook omdat **God Maria zo'n grote kracht tegen demonen heeft gegeven dat deze banger zijn voor een enkele verzuchting van Maria ten gunste van iemand dan voor de gebeden van alle heiligen**, en een enkele bedreiging van haar tegen hen vreeswekkender is dan alle andere kwellingen”.

“Door naar de slang te luisteren heeft Eva al haar kinderen samen met zichzelf in het ongeluk gestort en ze aan de duivel uitgeleverd. Door zich volmaakt getrouw aan God over te geven heeft Maria al haar kinderen en dienaren samen met zichzelf gered en ze opgedragen aan Zijne Majesteit (WG: 53)”.

“God heeft het echter niet bij één vijandschap gelaten. Hij sprak van vijandschappen: niet alleen tussen Maria en de demon, maar ook tussen het geslacht van Maria en het geslacht van de demon. Zij kunnen elkaar niet uitstaan en zij hebben niets met elkaar gemeen (WG: 54)”.

De kinderen van Belial

De slaven van Satan, de vrienden van de wereld, hebben de getrouwen van de Gezegende Maria altijd vervolgd en zullen hen in toenemende mate blijven vervolgen.. Maar de macht van Maria over alle demonen zal in de eindtijd buitengewoon glansrijk zijn, wanneer Satan loert op haar nederige kinderen. Volgens de wereld zullen zij klein en arm zijn, maar aan de genade van God zullen zij rijk zijn, die Maria hun in overvloed zal meedelen, zodat ze de kop van de duivel kunnen verpletteren en Jezus Christus doen zegevieren.



Oefeningen ter voorbereiding

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** van een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer, en om het eeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld.
- 3) **Lezen. Wat is de “wereldse omgeving”?** (Uit Antonio Royo Marín, *Theologie van christelijke perfectie*).

Schandalen en slechte voorbeelden zijn bijna alom aanwezig, je kunt nauwelijks meer de straat op, een krant openen, naar een etalage kijken of een gesprek horen zonder meedogenloos geconfronteerd te worden met een aansporing tot zonde in een van zijn vormen. Geen wonder dat de heilige Johannes zei dat de wereld ondergedompeld lijkt in het kwaad: “. . ., terwijl de hele boze wereld in de macht van de boze ligt (1 Joh. 5, 19)”. De goddelijke Meester, onze Heer Jezus Christus, waarschuwde ons al voor de verleidingen van de wereld: “Wee de wereld vanwege de ergernissen! (Mt. 18, 7)”.

“Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen (Ef. 6, 11-12)”.

Litanie van Nederigheid, pagina (...)