

Zesde dag

De Ware Godsvrucht: 55-59

Maria en de apostelen van de eindtijd

Als de heilige Louis-Marie de gevolgen benoemt voor hen die trouw zullen blijven aan de Heilige Maagd Maria en die zullen groeien in haar liefde, schrijft hij “Dan zullen zij, altijd binnen de grenzen van het geloof, duidelijk die schone sterre der zee aanschouwen en onder haar leiding, ondanks stormen en zeerovers, in veilige haven belanden (WG 55).”

Ze zullen de grootsheid van die Oppermeesteres ervaren en zich volledig aan haar dienst wijden, als onderdanen en slaven van liefde. Ze zullen haar moederlijke zoetheid en vriendelijkheid ondervinden en haar als geliefde kinderen innig liefhebben.

Ze zullen de barmhartigheden ervaren en hoezeer ze haar hulp nodig hebben: daarom zullen ze in alles tot Haar hun toevlucht nemen, als tot hun dierbare voorspreekster en middelares bij Jezus Christus. **“Zij zullen beseffen dat zij het zekerste, snelste en meest volmaakte middel is om naar Jezus Christus te gaan. Zij zullen zich zonder voorbehoud met lichaam en ziel aan haar overgeven, om zo tegelijk van Jezus Christus te zijn (WG 55)”.**

Aansluitend vraagt de heilige zich af hoe deze dienaren, deze slaven van Maria zullen zijn, en zijn antwoord luidt: “Zij zullen een brandend vuur zijn, als dienaren van de Heer ontsteken zij overal het vuur van de goddelijke liefde (WG 56)”. Zij zullen scherpe pijlen zijn in de hand van de machtige Maria om haar vijanden te doorboren: zoals pijlen in de hand van een machtige man. Ze zullen overal de goede geur van Jezus Christus zijn voor de armen en kleinen; maar voor de groten, de rijken en de hoogmoedigen van de wereld zullen ze de geur van de dood zijn. Ze zullen dreunende en rondvliegende wolken in de ruimte zijn, die bij de minste ademtocht van de heilige Geest donderend door de lucht vliegen. Zij hechten zich nergens aan, ze worden nergens door opgeschrikt, ze maken zich nergens zorgen over, overal zullen ze de regen doen neerdelen van het woord van God en het eeuwige leven. Zij razen tegen de zonde, ze bulderen tegen de wereld, ze bliksemen de duivel en zijn volgelingen neer. Zij zullen de authentieke apostelen van de eindtijd zijn. De Heer der heerscharen geeft hun woord overtuigingskracht om wonderdaden te verrichten en eervolle buit te behalen op Zijn vijanden. En waar zij gepreekt hebben, laten ze bij hun vertrek enkel het goud na van de naastenliefde.

De heilige vervolgt:

“Als ware discipelen van Jezus Christus zullen zij het enge pad van God onderwijzen volgens de zuivere waarheid van het heilig Evangelie, niet volgens de wereldse regels. Daarbij gaan zij onbezwaard te werk, zonder aanzien des persoons en zonder enige sterveling te ontzien, gehoor te geven of te vrezen, als is hij nog zo invloedrijk (WG 59)”.



Oefeningen ter voorbereiding

- 1) Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.

- 2) **Vraag om de genade** voor een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer, en om eeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld.
- 3) **Lezen. Hoe de alledaagse omgeving bestrijden?** (Uit Antonio Royo Marín, *Theologie van christelijke perfectie*).

a) Eerste doel: gevaarlijke gelegenheden vermijden en ontvluchten. De ziel die naar heiligheid streeft, moet vrijwillig afstand doen van wereldse spektakels, waarmee de wereld zijn gif inent, zijn fouten zaait en de laagste passies oproept. Denk maar aan het gif tegen het geloof dat we constant ontvangen via de televisie. Hier geldt meer dan waar dan ook het gezegde van de Heilige Geest: wie het gevaar bemint, komt erin om (Sir. 3, 26). Het is zeker niet nodig om alle uiterlijk vertoon op te geven, maar het meeste toch wel. Royo Marín zegt: "Het lijkt niemand overdreven om af te zien van de wereldse geneugten. In werkelijkheid blijft er niets achter van wie voor God afstand doet van alle zaken, want volgens de heilige Johannes van het Kruis zijn alle schepselen alsof ze niet voor Hem bestonden. Alleen door onze blindheid lijkt de prijs voor heiligheid te hoog. "

"Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en hij kocht die akker (Mt. 13, 44)".

Merk op dat de mens alles opoffert voor de grootste schat (dat is het Rijk der Hemelen) hetgeen hem vervult van blijdschap.

Litanie van Nederigheid, pagina (...)