

Eerste dag

Traktaat: WG 1-13

Maria is een mysterie

De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort start met het formuleren van de Geloofswaarheid die de kern zal zijn en de bron van zijn gehele traktaat:

“Door de Gezegende Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen, en door haar moet hij regeren in de wereld.”

De heilige zelf zal het gezag van de kerkvaders aanroepen om dit te bevestigen, waaronder de heilige Augustinus die zei:

“De wereld was onwaardig om de Zoon van God rechtstreeks uit de handen van de Vader te ontvangen. Hij droeg het over aan Maria zodat de wereld Hem door haar zou ontvangen.”

Door een goddelijk plan is Maria daarom voor ieder mens een noodzakelijk middel tot verlossing. Hieruit volgt dat God haar tot zijn beste schepsel heeft gemaakt. God schenkt in feite de noodzakelijke zaken van genade volgens het toevertrouwde ambt. Welke zaken moest Hij aan de Allerheiligste Maria schenken om de Moeder van God te zijn? De heilige Eucherius zei: “Wil je weten wie de moeder is? Kijk wie de Zoon is”. En de heilige Louis-Marie roept vol verbijstering over deze waarheid uit: “Ze is een **waardige moeder van God!** Hier zwijgen alle tongen!” Elke tong zal zwijgen, want Maria is een onuitputtelijk mysterie van genade, onmogelijk te bevatten door onze beperkte geest. God heeft haar zo enorm verrijkt met zijn gaven dat de heilige Louis zegt: “noch zag het oog, noch hoorde het oor, noch overdacht het hart van de mens de schoonheden, de grootsheid en de voorrechten van Maria (1 Kor. 2, 9), het grootste wonder van genade, van natuur en van heerlijkheid!”

Maria is niet bekend genoeg

Deze elegie van Montfort is gebaseerd op de beschouwing van haar missie als Moeder Gods. De gaven ontvangen om deze missie te vervullen zijn zo bijzonder dat er geen menselijk verstand is dat ze kan begrijpen. “Het is daarom terecht en gepast te herhalen met de heiligen: “DE MARIA NUMQUAM SATIS (van Maria nooit genoeg).” Maria is nog niet genoeg geprezen, verheven, geëerd, bemind en gediend. Ze verdient meer lof, respect, liefde en dienstbaarheid. Het is ook noodzakelijk om met de Heilige Geest te beamen: “De gehele heerlijkheid van de dochter van de koning is in haar (Ps. 45, 14)”.

Alle uiterlijke glorie, die wordt toegeschreven aan hemel en aarde, is niets in vergelijking met wat zij van de Schepper in zich ontving, en is niet bekend bij de arme schepsels, die niet door kunnen dringen in het innerlijkste geheim van de koning”.

Maria moet beter gekend worden

Door het theologische motief kenbaar te maken dat hem ertoe bracht het traktaat te schrijven, geeft de heilige Louis ook de noodzaak voor elke katholiek aan voor hernieuwing van het verlangen om deze toewijding te omarmen.

"Mijn hart heeft mij alles wat ik heb opgeschreven met bijzondere vreugde gedichteerd om te laten zien dat Maria tot nu toe niet gekend werd, en dit is één van de redenen waarom Jezus Christus nog niet gekend is zoals Hij zou moeten zijn. Als dan, zoals onvoorwaardelijk bepaald is, de kennis en het koninkrijk van Christus in de wereld moeten werken, dan kan dit alleen als een noodzakelijk gevolg van de kennis en van het koninkrijk van de Gezegende Maagd Maria; zij die Hem de eerste keer heeft gebaard zal Hem de tweede keer doen stralen".



Oefeningen ter voorbereiding

Vorige notitie: de heilige Louis-Marie stelt voor om te beginnen met enkele Geestelijke Oefeningen om "de geest van de wereld kwijt te raken, in tegenstelling tot de geest van Jezus Christus". Maar aangezien er maar weinigen zijn die deze maand van voorbereiding kunnen beginnen met het doen van de Oefeningen worden hier enkele lezingen voor elke dag voorgesteld die hetzelfde doel nastreven, en die tijdens de eerste tien dagen eindigen met de *Litanie van nederigheid* (nederigheid als de deugd die de Christen onderscheidt van het wereldse).

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** voor een groot verlangen om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer, en om eeuwig leven te hebben als het enige doel van jouw fundamentele keuzes, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld.
- 3) **Lezen: De geest van de wereld.** (We zullen Antonio Royo Marín volgen in zijn *Theologie van christelijke perfectie*).

Wat is de wereld? Deze bestaat uit het antichristelijke klimaat dat ontstaat tussen mensen die leven zonder aan God te denken en alleen toegewijd zijn aan wereldse zaken. De wereld is een omgeving die mensen aanzet tot een manier van denken en zich druk maken om het verkrijgen van aardse goederen, om bijgevolg louter een werelds leven te leiden, zonder na te denken over een eeuwig leven. Christus kwam om ons de leer van zijn "Ware Leven" te onderwijzen. We lezen: "Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf opofferde voor onze zonden om ons te bevrijden van deze goddeloze wereld volgens de wil van onze God en Vader, aan wie heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. (Gal. 1, 3-5)".

De wereldse houding wordt door onze Heer zelf nog nauwkeuriger beschreven: "*Er was een rijke man wiens velden prachtige oogst opleverden. Hij zei bij zichzelf: 'Wat zal ik doen, aangezien ik nergens plek heb om mijn oogst op te slaan?' En hij vervolgde: 'Dit ga ik doen: ik ga mijn schuren afbreken, en ik zal grotere bouwen en daar al mijn tarwe en andere goederen bewaren en ik zal tegen mijzelf zeggen: Zie, je hebt zoveel goede dingen opgeslagen voor zovele jaren, dat je kunt rusten, eten, drinken en gelukkig zijn.'* Maar God zei tegen hem: '*Jij dwaas! Deze nacht wordt je leven je ontnomen; en de zaken die je hebt voorbereid, voor wie zullen ze dan zijn?' Zo zal het zijn voor de mens die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is in de ware zin van God (Lc. 12, 16-21).*"

Dwaasheid bestaat daarin zich alleen te wijden aan het verkrijgen van wereldse goederen en niet aan het eeuwig leven.

Gezien het voorbeeld van Jezus aan het kruis zullen we de eerste tien dagen van de toewijding om deugd van nederigheid vragen waarin ook de grootste heiligen zich onderscheidden.

Litanie van nederigheid pagina (...)