

Twaalfde dag

De Ware Godsvrucht: 105-114

De ware toewijding aan Maria

Nadat de heilige Louis ons de oneigenlijke devoties aan de Heilige Maagd heeft getoond, geeft hij ons de volgende vijf kenmerken van de ware toewijding. De ware toewijding is: 1. innerlijk; 2. teder; 3. heilig; 4. standvastig en 5. belangeloos.

1. **Innerlijk:** de ware toewijding aan Maria is innerlijk; zij komt voort uit de geest, uit het hart. Zij groeit uit de eerbied die men de heilige Maagd betoont, uit hoge achting over haar wonderdaden en uit de liefde die men haar toedraagt. (WG 106).
2. **Teder:** de ware toewijding aan Maria is teder, vol vertrouwen in de heilige Maagd, zoals een kind vertrouwen heeft in de eigen moeder. Altijd en overal, in alle omstandigheden roept hij de bijstand in van zijn goede moeder: altijd, overal en in alle dingen; bij twijfel om verlicht te worden; bij bekoringen om gesteund te worden; in zwakke momenten om gesterkt te worden; na een val om overeind geholpen te worden; in ogenblikken van ontmoediging om bemoedigd te worden; bij gewetensangsten om ervan bevrijd te worden; bij de kruisen, zorgen en tegenslagen van het leven om getroost te worden (WG 107).
3. **Heilig:** de ware toewijding aan Maria is heilig, dat wil zeggen, ze brengt ons ertoe de zonde te vermijden en de deugden van de Maagd na te volgen (WG 108).
4. **Standvastig:** de ware toewijding aan de Maagd is standvastig, ze bevestigt de ware Mariavereerder in het goede en zorgt dat hij zijn godsvruchtige oefeningen niet licht achterwege laat. Hij wordt erdoor gesterkt in zijn verzet tegen de wereld met haar gebruiken en opvattingen, tegen het vlees met zijn problemen en driften, tegen de duivel met zijn bekoringen. En als hij valt, dan steekt hij zijn hand uit naar zijn goede moeder en staat weer op. En wanneer hij smaak noch gevoelige godsvrucht meer gewaar wordt, maakt hij zich daarover niet ongerust. De rechtvaardige en trouwe Mariavereerder leeft immers van het geloof in Jezus en Maria en niet van zijn zintuiglijk gevoel (WG 109).
5. **Belangeloos:** een echte Maria vereerder dient deze verheven Koningin niet voor zijn tijdelijk of eeuwig, zijn lichamelijk of geestelijk welzijn maar alleen omdat zij het waard is dat men haar, en in haar God alleen, dient. Hij bemint en dient haar trouw, in tijden van tegenzin en dorheid als ook in tijden van gevoelde vertroosting en vurigheid (WG 110).

De heilige Louis heeft zoveel vertrouwen in de toewijding aan Maria dat hij dit hoofdstuk als volgt besluit:

“Als ik, haar geringste kind en slaaf, met mijn zondig bloed iets ertoe zou kunnen bijdragen om de waarheden die ik ter ere van mijn lieve moeder en Oppermeesteres neerschrijf in de harten te prenten, dan zou ik in plaats van inkt dat bloed gebruiken om deze letters te vormen” (WG 12)



Oefeningen ter voorbereiding

- 1) Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.

- 2) **Vraag om de genade** om een grote kennis van jezelf te hebben; "Dit ben ik, Heer".
- 3) **Lezen.** Zonde is een minachting van God (de heilige Aflonsus de'Liguori, Way of health)

"Hoort hemelen! luister, aarde! want Jahwe neemt het woord. Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen."(Jes. 1,2).

Ik heb mijn kinderen opgevoed, ik heb ze beschermd en gevoed; maar ze hebben me met barbaarse ondankbaarheid veracht. Maar wie is deze God, die zo wordt veracht? Hij is de Schepper van hemel en aarde; is oneindig goed, Hij is zo een grote Heer, voor wie alle mensen en alle engelen zijn **"als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal"** (Jes. 40,15). Kortom, tegenover zijn oneindige grootheid zijn alle wezens zo klein, alsof ze niet bestaan. O God, wat heb ik gedaan? U, mijn Verlosser, hebt mij zo lief, dat U uw eigen Bloed heeft gegeven om mijn ziel niet verloren te laten gaan. Terwijl ik mijn ziel om niets verloren zou laten gaan, voor een gril, een woede uitbarsting of een ellendige verleiding en zo uw genade en uw liefde verachtend!

Ach mijn God, wie ben ik dat ik U veracht heb? Een arme worm die niets kan en niets heeft, ware het niet door Uw goedheid mij gegeven. Van U heb ik ontvangen, mijn ziel, mijn lichaam en mijn verstand en zoveel goederen op deze aarde; en ik heb u alleen maar beledigd, mijn weldoener. En nog erger. Want U heeft mijn leven bewaard, zodat ik niet in de hel terecht ben gekomen hoewel ik die verdiende, en toch bleef ik u halsstarrig beledigen. Oh mijn Redder, wat heeft U geduld met mij gehad! O Maria, toevlucht van zondaars, help deze zondaar, die zich aan U toevertrouwt.

Litanie van de Heilige Geest