

Veertiende dag

De Ware Godsvrucht 120-125

Eerste hoofdstuk

DE PERFECTE TOEWIJDING AAN JEZUS CHRISTUS

Toewijding in de diepste betekenis

Onze gehele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig zijn, met Hem verenigd en aan Hem toegewijd. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest met Jezus Christus gelijkvormig maakt, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, van alle schepselen is Maria het meest gelijkvormig met Jezus Christus. Hieruit volgt dat geen enkele devotie een mens meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de devotie tot de allerheiligste Maagd, Zijn heilige Moeder. Hoe meer dus iemand aan Maria is toegewijd, hoe meer hij dat ook aan Jezus Christus is.

De heilig Louis vervolgt:

"De volmaakte toewijding aan Jezus Christus is bijgevolg niets anders dan een volmaakte en volledige toewijding van zichzelf aan de allerheiligste Maagd. Anders gezegd: het is de volmaakte hernieuwing van de plechtige beloften van het heilig Doopsel" (WG 120).

Een alles omvattende zelfgave

Deze devotie bestaat dus in een volledige overgave van zichzelf aan de allerheiligste Maagd om door haar volledig aan Jezus Christus toe te behoren. Wij moeten haar geven: *ons lichaam, onze ziel, ons aardse bezit* (zowel dat van nu als van later) en *onze innerlijke en spirituele verworvenheden*, namelijk onze verdiensten, deugden en onze goede werken in verleden, heden en toekomst. Dit moet zonder enig voorbehoud gebeuren voor alle eeuwigheid en zonder op iets anders aanspraak te maken of te hopen dan de eer om door Maria en in Maria aan Jezus Christus te behoren. (WG 121)

Vervolgens onderkent de heilige Louis in onze goede werken een genoegdoenende waarde en een verdieningswaarde. De genoegdoenende waarde noemt hij ook verkrijgingswaarde van een goed werk: als en in zoverre deze voldoet voor de zondestraf óf nieuwe genade verkrijgt. De verdienende waarde of de verdienste is een goede daad in zoverre deze de genade en eeuwige glorie verdient.

In onze toewijding aan de heilige Maagd geven we haar de volledige genoegdoenings-, verkrijgings- en verdieningswaarde van al onze goede werken.

We geven haar onze verdiensten, genaden en deugden om ze voor ons te bewaren, te vermeerderen en te verfraaien; niet om ze aan anderen uit te delen. Immers onze verdiensten, genaden en deugden zijn onmededeelbaar. Alleen Jezus Christus heeft ons Zijn verdiensten kunnen meedelen door zich voor ons bij de Vader borg te stellen.

Onze genoegdoeningen daarentegen schenken wij Maria wel om ze mede te delen aan wie haar goeddunkt en tot Gods meerdere glorie.

Als we op deze manier ons toewijden, onderkent de heilige Louis drie gevolgen:

- 1) Bij deze toewijding wordt alles op de meest volmaakte manier door de handen van Maria aan Jezus Christus gegeven (WG 123).
- 2) Wie zich op deze manier door Maria vrijwillig heeft toegewijd en geofferd aan Jezus Christus kan dus over de waarde van geen enkel van zijn goede werken meer beschikken. Al het lijden, alle goede gedachten, woorden en daden behoren aan Maria, opdat zij erover kan beschikken volgens de wil van haar Zoon en tot Zijn meerdere eer (WG 124).
- 3) Met deze vorm van toewijding wijden we ons tegelijkertijd aan de Heilige Maagd en aan Jezus Christus: aan Maria als het volmaakte middel dat Jezus Christus heeft gekozen om Zich met ons te verenigen en ons met Hem; aan de Heer als aan ons einddoel: onze Verlosser en God, aan wie wij alles te danken hebben wat we zijn (WG 125)



Oefeningen ter voorbereiding

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** om een grote kennis van jezelf te hebben; "Dit ben ik Heer".
- 3) **Lezen. De mens die zondigt, treft het hart van God** (uit: de heilige Alfonsus de'Liguori Way of health)

God kan geen pijn hebben, maar als Hij daartoe in staat zou zijn, zou elke zonde van de mens voldoende zijn Hem te kwellen en Zijn vrede te doen verliezen. De heilige-Bernardus legt uit dat de doodzonde zo kwaadaardig is dat ze "perimit Deum", dat ze God doodt. **Als God zou kunnen sterven, zou de doodzonde Hem van het leven beroven.** De reden is deze: datgene wat oneindig verdriet teweeg brengt, kan oneindige liefde teniet doen en God is oneindige liefde. Overweeg maar eens, hoe pijnlijk het is als iemand die wij liefhebben, waar we veel voor gedaan hebben, ons verdriet aandoet, ons beledigt. Nu, God ziet dat de mens Hem de rug toekent. De mens, waar Hij zoveel voor heeft gedaan en die Hij zoveel liefde heeft gegeven tot het punt dat Hij Zijn eigen Bloed en Leven voor hem gaf. De mens, die Gods genade veracht en verspeelt door woede of voor een kort plezier; als God in staat was tot verdriet en angst, zou Hij sterven van verdriet en bitterheid over ons gedrag.

Mijn lieve Jezus, ik ben het verloren schaap, U bent mijn goede herder, U heeft Uw leven gegeven voor uw schapen, heb medelijden met mij, vergeef me alle bitterheid en al het verdriet dat ik veroorzaakt heb! ik heb berouw omdat ik U heb beledigd, en ik bemin U met heel mijn ziel.

Maria, mijn hoop, heb medelijden met mij.

Litanie van de Heilige Geest