

## *Twee-en-twintigste dag*

De Ware Godsvrucht: 173-182

### **Achtste reden voor deze toewijding: Deze toewijding is een uitstekend middel om trouw te blijven.**

Volharding in geloof tot aan de dood is zo'n grote genade dat het nodig is om in gebed te vragen deze genade te verkrijgen. Zoals de Pastoor van Ars zei: "Gebed is absoluut noodzakelijk om te volharden".

Vaak ontmoeten we mensen die, na een bekering maar een paar maanden standvastig blijven. Ook wijzelf vallen eerder terug in zonde in plaats van vooruit te gaan in deugd, we lijken achteruit te gaan. Laat ons onze zwakheid bewust zijn, we dragen het geloof "in aarde potten".

H. Louis vergelijkt de Maagd Maria met een solide anker, dat voorkomt dat we schipbreuk lijden in de ruwe zee van deze wereld. Maria lijkt op de Ark van Noach. Als we onze toevlucht tot haar zoeken, zullen we niet verdrinken in de stortvloed van de zonden.

Met deze toewijding wordt Maria gevormd als de 'universele bewaarster van alle goederen en alle genade'. Als een goede moeder accepteert ze altijd alles wat haar in vertrouwen is toevertrouwd. Alles wat ze als bewaarster heeft ontvangen, "is zij ook rechtens, namens het bewaringscontract verplicht voor ons te bewaken" (WG 176)

De H. Bonaventura lijkt hetzelfde te bevestigen wanneer hij schrijft: "De Heilige Maagd maakt niet alleen deel uit van de volheid van de heiligen, zij behoudt en bewaart ook de heiligen in hun volheid, opdat die niet vermindert. Zij belet, dat hun deugden verdwijnen, hun verdiensten en genaden verloren gaan, de kwade geesten hen benadelen".

En de heilige Louis waarschuwt ons voor de gevolgen als we onze goede werken niet in de handen van Maria leggen: "Vertrouw het goud van uw liefde, het zilver van uw zuiverheid, de wateren van de hemelse genaden en de wijnen van uw verdiensten en deugden niet toe aan een gescheurde zak, een oude, stukgeslagen kist, aan een verzuurd en bedorven vat als u bent. Anders zullen dieven u bestelen, ik bedoel, de kwelgeesten die dag en nacht op zoek zijn, en die heimelijk naar het daarvoor gunstige ogenblik uitkijken. Anders zult u door de slechte reuk van uw eigenliefde, zelfgenoegzaamheid en eigenwilligheid het zuiverste dat God u gaf, besmetten" (WG 178)

Deze toewijding wordt door de heilige Louis omschreven als een verborgen schat: "Hier is het geheim dat ik wil onthullen, het geheim, onbekend voor bijna alle christenen, met inbegrip van de meest devote onder hen".

"Leg, berg al uw schatten, uw genaden en deugden in de schoot en het hart van Maria. Het is een "geestelijk vat" een "eerwaardig", een "uitmuntend vat van godsvrucht". Aangezien God zelf zich in eigen persoon met al Zijn volmaaktheden opgesloten heeft in dit vat, is het geheel verheerlijkt. Het is het geestelijk verblijf geworden van de meest vergeestelijkte zielen.

En de heilige Louis roept uit: "Oh! Hoe gelukkig is toch de mens die alles aan Maria heeft geschonken, die in alles en voor alles op haar vertrouwt en zich in haar verliest! Hij behoort helemaal aan Maria en Maria

behoort helemaal aan hem! Deze mens kan vurig met Jezus Christus zeggen: "Al het mijne is van U en al het uwe is van Mij" - Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt (Joh. 17,10)



## Oefeningen ter voorbereiding.

Voor deze derde week stelt de H. Louis voor: "om zich in te zetten om in alle gebeden en dagelijkse handelingen Maria te leren kennen en om aan de Heilige Geest zulke kennis te vragen. Verder is het belangrijk om te lezen en te mediteren over hetgeen is besproken en de Litanie van de Heilige Geest en het "Ave maris Stella" te bidden. Tijdens deze week kunnen ook de gebeden die gewoonlijk worden gedaan, worden opgedragen ('s morgens de werken van die dag opdragen, drie Weesgegroetjes, het Angelus...) en, voor zover mogelijk, het bidden van de Heilige Rozenkrans.

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag de genade** aan de Heilige Geest om de Allerheiligste Maria te kennen
- 3) **Lees onderstaande tekst van de Heilige Bernardus:** de aansporing om te vertrouwen

"Oh! jij, wie je ook bent, die ver verwijderd is van vaste grond, meegesleept door de golven van deze wereld, in de storm der stormen, als je niet wilt kapseizen, houdt je ogen vast gericht op de Ster, roep Maria aan.

Als verleidingen je uitdagen, als beproevingen op je weg komen kijk naar de Ster, roep Maria aan.

Als je heen en weer wordt geslingerd door de verleidingen van trots, ambitie, jaloezie en kwaadsprekerij houd je ogen vast gericht op de Ster en roep Maria aan.

Als woede, hebzucht, onreine verlangens het breekbare vat van je ziel in gevaar brengen, kijk op naar Maria.

Als je verontrust wordt door het besef van de omvang van je misdragingen, belast met je slechte geweten, bevreesd voor het Oordeel, en je daardoor mee laat slepen in angst en wanhoop, denk aan Maria.

Bij gevaar, angst of twijfel denk aan Maria, roep Maria aan.

Moge haar naam nooit van je lippen verdwijnen, nooit je hart verlaten; vergeet haar voorbeeldig leven niet om haar bevrijdende voorspraak in te roepen.

Als je haar volgt, zul je niet verdwalen; als je tot haar bidt, zul je niet wanhopen; als je aan haar denkt zul je alle fouten voorkomen.

Als Zij je ondersteunt, zul je niet vallen; als Zij je beschermt, heb je niets te vrezen; als Zij jou leidt, zul je nooit vermoeid worden; Als Zij jou goed gezind is, zul je het einddoel bereiken. En zo zul je uit eigen ervaring kunnen getuigen hoe waar het is te zeggen: "En de naam van de Maagd was Maria."

(H. Bernardus, "Super missus", 2e preek, 17)

Litanie van de Heilige Geest – Ave maris Stella