

Achtste dag

Tractaat WG: 68-77

We behoren aan Christus en Maria toe.

Tweede waarheid. Door de doop zijn we slaven geworden van Jezus Christus, daarom moeten we ernaar streven vrucht te dragen tot eer van God, zodat Hij regeert in onze ziel, omdat Hij ons heeft veroverd met Zijn bloed. Jezus zelf heeft met zoveel gelijkenissen bevestigd dat we bij Hem horen en dat we opgeroepen worden om vrucht te dragen, zoals Hij bijvoorbeeld doet wanneer Hij ons vergelijkt met een kudde - waarvan Hij de herder is - die zich moet vermenigvuldigen en veel melk moet geven. Maar ook vervloekt Jezus de vruchteloze vijgenboom en veroordeelt Hij de luie dienaar die zijn éne talent niet heeft vermenigvuldigd. Dit alles bewijst dat Jezus Christus verwacht dat wij vruchten voortbrengen, dat wil zeggen: goede werken verrichten. De H. apostel Paulus schrijft: *“Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.”*(Ef. 2, 10). Deze woorden laten zien dat Jezus Christus het enige beginsel is en het einde van al onze goede daden, en dat we Hem dienen, niet alleen als dienaren - loontrekkenden, maar eerder als slaven van de liefde.

De H. Louis-Marie, legt de betekenis van het woord "slaaf" uit (onthoud dat hij leefde in de late 16e en het begin van de 17^e eeuw) aan de hand van de volgende vergelijking: “Op twee manieren kan men in deze wereld aan een ander toebehoren en aan zijn gezag onderworpen zijn: door gewone dienstbaarheid en door slavernij”. Ingeval van dienstbaarheid verbindt men zich ertoe om een ander voor een zekere tijd te dienen tegen een salaris of een vergoeding. Bij slavernij, is men voor de duur van zijn leven geheel afhankelijk van de ander, en moet de meester worden gediend zonder aanspraak te maken op salaris of beloning.

Vervolgens onderscheidt H. Louis-Marie drie soorten slavernij:

- a) De natuurlijke slavernij: alle schepselen zijn slaven van God: *“Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt”* (Ps. 24, 1);
- b) De gedwongen slavernij: typerend voor demonen en verdoemden.
- c) De vrijwillige slavernij: die van de rechtvaardigen en heiligen.

De vrijwillige slavernij is de meest perfecte aangezien ze God de meeste glorie geeft. God ziet naar het hart (1 Sam. 16, 7), God vraagt het hart, God noemt zichzelf de God van het hart of van de liefdevolle gezindheid. Bij de vrijwillige slavernij kies je voor God en Zijn dienst boven alles, zelfs als je hier niet door de natuur toe gedwongen wordt.

Hij verduidelijkt ook het verschil tussen dienaar en slaaf door te zeggen:

1. De bediende geeft zijn werkgever niet alles wat hij is, alles wat hij bezit of alles wat hij kan verwerven door hemzelf of door anderen; de slaaf geeft zich in plaats daarvan volledig aan zijn meester, met alles wat hij bezit en kan verwerven, zonder enige uitzondering;
2. De bediende eist een vergoeding voor de diensten die hij aan zijn werkgever levert; de slaaf daarentegen kan niets eisen, hoe ijverig, vaardig en secuur hij ook zijn diensten verricht;
3. De bediende heeft in beginsel de vrijheid zijn werkgever te verlaten; terwijl de slaaf niet het recht heeft zijn meester te verlaten;
4. Ten slotte staat de bediende slechts tijdelijk in dienst van de werkgever; de slaaf is voor altijd dienstbaar.

(WG72) "In de menselijke samenleving is er niets waardoor we meer aan een ander toebehoren dan door slavernij. Zo is er ook onder christenen niets waardoor we volstrekt aan Jezus Christus en Zijn heilige Moeder toebehoren dan door slavernij uit vrije wil." In de Heilige Schrift worden christenen de dienstknechten van Christus genoemd. Vroeger werd een slaaf "dienaar" genoemd. Daarom kunnen we niet tot Christus behoren als betaalde dienaren, maar als slaven die, gedreven door grote liefde, zich volledig toewijden aan dienstbaarheid.

Alles wat we tot nu toe ten aanzien van Jezus hebben gezegd, kunnen we zonder twijfel ook zeggen ten aanzien van de Allerheiligste Maria omdat, zoals de heiligen zeggen: "Alles wat God van nature toekomt, komt Maria uit genade toe".

Volgens de heiligen is het geoorloofd zich hiervoor slaven van de liefde van de Heilige Maagd te noemen als een manier om volkomen slaven van Jezus Christus te zijn. Waar we ons van God kunnen scheiden, als we ons teveel aan andere schepselen hechten, is dat niet zo bij Maria. Maria wenst vurig ons te verenigen met haar Zoon Jezus Christus en de Zoon ziet niets liever dan dat we tot Hem komen door Zijn Heilige Moeder.

De heilige Louis-Marie besluit met deze verklaring. "Wil iemand zich geen slaaf van de heilige Maagd noemen, goed. Laat hij dan maar slaaf van Jezus Christus worden en zich aldus noemen. Hij zal het dan meteen van de heilige Maagd zijn, want Jezus is de vrucht en de glorie van Maria"



Vorbereidingspraktijken

- 1) **Plaats jezelf in de aanwezigheid van God.**
- 2) **Vraag om de genade** van een groot verlangen om de Heer in alles te behagen, en om het eeuwig leven als het enige doel van jouw fundamentele keuzes te hebben, zonder je te laten verleiden door de geest van de wereld..
- 3) **Lezen. Hoe de wereld te bevechten?** (Van Antonio Royo Marín, *Theology of Christelijke perfectie*)

c) **Derde doel:** denk aan de ijdelheid van de wereld: de wereld gaat voorbij: "*..want de wereld die wij zien gaat voorbij*" (1 Kor 7,31) en daarmee haar genoegens en haar lusten: "*En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid*" (1 Joh. 2,17).

Er is niets stabiel onder de hemel. Alles beweegt en kolkt als de zee, als een opkomende storm. De wereld verandert voortdurend haar oordelen, uitspraken, smaken en grillen; soms ontkent zij wat zij eerst met waanzin heeft toegejuicht, zij gaat van het ene uiterste naar het andere zonder scrupules, de enige constante is het gemak van het liegen en de koppigheid voor het kwaad. Alles gaat voorbij en vervaagt.

Alleen God verandert niet, zei de H. Teresa en bij Hem blijft:

- Zijn waarheid: "*De waarheid van de Heer blijft voor eeuwig*" (xxxxxx)
- Zijn woord: "*maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid*" (1 .Petr. 1, 25);
- Zijn gerechtigheid: "*Zijn gerechtigheid houdt stand voor eeuwig*" (Ps. 111, 3),

- hij die Zijn goddelijke wil vervult; *"..maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid "(1 Joh 2,17).*

"Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. " (Mt 6, 19-21)

En Jezus heeft ons onderricht, wat het inhoudt om onze schat in de hemel te zoeken:

"Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Zalig die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijntwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben. (Mt 5, 1-25)