



**Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden  
Wijsheid, door Maria's handen.**

Eeuwige en mens geworden Wijsheid, liefdevolle Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, Eéngelboren Zoon van God de Vader en van Maria, altijd maagd.

Ik aanbid U met diepe eerbied, Gij die van eeuwigheid zijt voortgekomen uit de Vader en in de tijd zijt mens geworden in de maagdelijke schoot van Maria, uw waardige moeder.

Ik dank U omdat Gij Uzelf van uw glorie hebt ontdaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen om mij uit de wrede slavernij van de duivel te verlossen.

Ik loof en verheerlijk U, omdat Gij U in alles aan Maria, uw heilige moeder, hebt onderworpen om mij door haar te laten vormen tot uw trouwe dienaar.

Tot mijn spijt moet ik echter bekennen dat ik ondankbaar en ontrouw ben geweest. Ik vervulde de verplichtingen niet die ik zo plechtig had aangenomen bij mijn heilig Doopsel. Ik verdien niet meer uw kind genoemd te worden. Alles wat van mij is, roept met recht uw toorn en uw afkeuring op zodat ik nauwelijks nog uit mijzelf tot uw heilige en verheven Majesteit durf naderen.

Daarom doe ik een beroep op de voorspraak van uw heilige Moeder. Gij hebt mij immers Maria als Middelaress bij U gegeven. Door haar bemiddeling hoop ik van U berouw en vergiffenis van mijn zonden te verkrijgen, de Wijsheid te verwerven en te bewaren.

Wees dan gegroet, onbevleete maagd Maria, levend tabernakel van de Godheid waarin de verborgen Wijsheid door engelen en mensen wil aanbeden worden.

Wees gegroet, Koningin van hemel en aarde. Aan U is alles onderworpen wat onder God staat.

Wees gegroet, veilige toevlucht van de zondaars. Niemand heeft ooit tevergeefs uw barmhartigheid ingeroepen.

Vervul mijn groot verlangen naar de goddelijke Wijsheid en aanvaard daarom de belofte en de overgave die ik U in mijn geringheid aanbied.

Ik die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen de beloften van mijn Doopsel.

Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen.

Om hierin trouw te blijven, meer dan voorheen, kies is U heden, o Maria, temidden van heel de gemeenschap van de heiligen, tot mijn moeder en meesteres. Als een trouwe dienaar geef ik U en wijd ik U toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn geestelijk en stoffelijk bezit, zelfs de waarden van mijn goede werken in verleden, heden en toekomst. Ik laat U het volledige recht om zonder enig voorbehoud over mij en al het mijne te beschikken, naar uw inzicht, tot meerder eer van God, in tijd en eeuwigheid.

Aanvaard, goedgunstige Maagd, dit geringe offer van mijn dienstbaarheid.

Ik bied het U aan om de eeuwige Wijsheid na te volgen die zich aan uw moederschap heeft willen onderwerpen.

Ik bied het U aan als een hulde voor de macht die Gij beiden over deze hulpbehoevende en arme zondaar bezit en uit dankbaarheid voor de voorrechten waarmee de heilige Drieëenheid U begunstigd heeft.

Ik verklaar als een trouwe dienaar voortaan in alles uw eer te zoeken en U te gehoorzamen.

Bewonderenswaardige Moeder, stel mij voor aan uw beminde Zoon als een ware leerling en navolger. Dan zal Hij mij, door uw bemiddeling, opnemen zoals Hij mij ook door U verlost heeft.

Moeder van Barmhartigheid, geef mij de genade om van God de Wijsheid te verkrijgen.

Neem mij dan op bij hen die Gij bemint, die Gij onderricht en leidt; die Gij onderhoudt en beschermt als uw ware kinderen en dienaren.

Getrouwe Maagd, maak van mij in alles een volmaakte leerling, navolger en dienaar van de mens geworden Wijsheid, Jezus Christus, uw Zoon, zodat ik op uw voorspraak en naar uw voorbeeld moge komen tot de volheid van zijn leven op aarde en van zijn glorie in de hemel. Amen.

